

# Bir felaketten çıkarılmayan dersler..

3 Ocak 1915 günü artık Sankamış'ta ordun damadığını olduğu gün Meclis'te Erzurum mebusu Seyitullah Bey'in çektiği telgraf alkışlanıyordu.

Şanlı ordununuzun her tarafta gelişen galbîyet ve muzaferiyetini tebrik ediniz."

Harbiye Nezaret'i'nün gazetelerinde yayımlanan resmî tebliğî de Zâter habertini veriyordur. "Kalkışarâda kârdânımız muzaferâne ile harekâtında devân emektardır. Ordumuzdan bir kâsan kırvet Sankamış'a kadar ilerleyerek burada muamelede muharabeta müteakib muvafakîyet-kemâle kazanmıştır."

Gazeteler de manşetlerinde Sankamış'ı zâferi müjdeleyordur. Bir gazetelerden biri de Efendî'nin Şahâh Gazetes'i'ndi.

## YILDIRAY OĞUR



sansürün kaldırılmasını sağlayan Mîhrân

4 Ocak 1915 günü ki Şahâh Gazetes'i "Kârdânımız ordumuzun şerh-i ashîyesini olan Kalkışarâda hüdudından 80-90 kilometreleri yurtdışı'na manşetleriyle çıkıncıdır. Altı başlıkta da Zâter müjdelendiyordur. "Sankamış'ta azîm bir muvafakîyet kazanıldı." "Muzaferyatımız tovallı ediyor."

Aynı gün çıkan İttihâdın yarı resmî gazetes'i İnanî'nin manşetinde de "Büyük Zâter'dir." "Gâlib ve mağrur Moskof bunun hiç beklemiyordu. O kader senedir Rus hükûmetinin yunuruklan altında artık katîyen mahvedilmiş olduğuna inanılan Türk, nihayet bir savlet ve şebâhede Rus ortundursun... Moskof'un İngiliz'in Fransız'ın ölümünü bekledikleri Türk başını kâldırması anında beraber olduğuna hiç bir zaman şüphelenmediği Rabihâne sığınarak kılıcını çekti ve pençesinin altında mülkûmları bedhabit inleyen ezeli ve ebedî dîşmanını perîşan etti."

İstanbul gazeteleri "Sankamış Zâteri" ile ilgili kahramanlık hikâyetleri anlatırken, 6 Ocak 1915 günkü New York Times gazetesinde ise Londra mahreçli haberini besliyi işe söyledir: "Ruslar Türk müfrezesini esir aldılar. Kafkasyada bulunan ordulardan biri tam bir felakete karsıydı."

Haberle felâketlerin boyutları da anlatılmıştı: "Düzensiz bir şekilde geri çekildikten sonra nearetiye kışkırdılan İttihâdî büyük kuvvâlara uğradı. Tusaklar arasında üst üste zey subaylar da vardı. Türkler mevzilen çıktığı bir tehdit altında'yken büyük bir cesaretle gescmiş ve singüleriyle her şeyi gözde alan etmeye zorlanıklıklaında geri çekilmeleri sırasında cesur, ancak taville çabalar göstermiş ve Yaralardıklaında bile yere yıkıldıklarıında ateşe etmeye devam etmişlerdir."

7 Ocak 1915 tarihli New York Times'da çıkan bir başka haberini başlığı bezimedin ilk bilançosunu vermekteydi: "Kafkasyada 50.000 Osmanlı kayıbedildi."

Fakat, Amerikan gazetesinin tazi ettiği bu hezîmeti ve kayıp rakamlarını Türkçeye'nin öğrenmesi vîlâri aktı.

Olan bitenlerin sadece Meclis'in değil, Sadrazam Said Halâm Paşa'nın bile haberi yoktu. 1918 yılında yayımlanan İhtivârî Divanı-i Harbî Örfî Matkûmeleri'nde "Haberimiz yokken tertipler yapıldıysa, Kalkışarâda tearruz yapıldıysa, Sankamış felaketi olmuştur. Beğün burlarını izardığımızdan ve oluboluplarından habesim bile olmadı" diyerek kendini sıvı vîlâri söyledi.

Zâter-Sankamış felâketini boyutları da ancak üç yıl sonra savış kayıbedilip, İttihâdî liderler ülkeden kaçınca konuşulmaya başlanabildi.

Ne tühadır ki Türkiye'nin Sankamış'ı bir yüzüylü sonra yeniden hatırlamasını sağlayan da bir tarihçi, gazeteci ya da asker değildi. Bir kalp doktoruydu. Sankamış doğumlu türlü kalp-damar profesörü Bingür Soymez, 2003 yılından beri Sankamış'ın hatırlanması için çalışıyor. Orada kayıbedilen şehitler için organize ettiği anma yürüyüşlerini artık resmî törenlere dönüştürdü.

Bu çabası sadece organizasyonlardan ibaret kalmadı. Bu yazıda okuduğumuz bilgiler onun gazetesinde Reyhan Yıldız ile birlikte yazdıkları "Atese Dönen Dünya: Sankamış" kitabından alındı. İlk olarak 2007 yılında yayımlanan kitabın gazete haberleri ve ilk kez yeni belgelerin ışığında olduğu 10. baskısı **Boyut yayımlanıyor** çıktı.

Sankamış'ta olan biteni öğrenmek, hayatın kaybeden askerleri rahmetle hatırlamak yanında kitabın okutulması, medya da sansürün deşifre vîlâri kontrol ve devânini aksâğığının hesap vermezliğini hikâmeti hikâmetinde müvâsınun netice sebebi yet verebileceği hakkında da önemli dersler veriyor.

Ama kitabın okurken insanın aklına, birkaç ay önceki kadar "Alın kahraman" olarak anılan Cümhuriyetbaşkanlığı seçiminde-apoleleminin sökkühmesi tartışmasıyla gündeme otumuş İktisâdî Ördün Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in ne den ve nasıl pasat bir görev olan Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanmışıyla ilgili gazetelerde çıkan kırık dökük haberler, resmî pozisyonun anlatılmaya çalışılan yazılar geliyor.

Yine bu durumu destiren bir yorumun altına yazılan tweette de dediği gibi "Bizim bildiğimiz şeyler olabilir." İnanılmaz bu kez öğrenememiz bir yüzüylü bulmaz...