

Prof. MEHMET

ÇELİK

mehmet.celik@gunes.com

## Sarıkamış çöplüğünden hakikat nasıl çıkar?

Sarıkamış faciası, Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye profesinin halkalardan biridir. I. Dünya Savaşı, öncülleri (Kuzey Afrika, Balkanlar, Yemen... gibi) ve ardılları (Irak, Körfez, Hicaz, Kanal ve Filistin ve nihayet Anadolu) ile birlikte değerlendirilmediğçe, bu dünya harbinin gerçek amacı ve hedefi doğu anlaşılamaz.

Bu savaşın sebebi Bosna-Hersek'te sulkaşa uğrayan Avusturya-Macaristan velayahına bağlanırsa, bizim de bu savaşta iki Alman gemisinin inişiyatımız dışındaki hareketiyle bu savaşta girdiğimiz sakızını çığnemeğe devam ederssek, Sevr'i hala uygulanmamış bir antlaşma olarak ders kitaplarımızda okutarak, yeni nesillerimizin suur altına yerleştirmeğe devam ederssek, bu tarih senaryosu ancak bir film senaryosu olmayı hak eder!...

Birinci Dünya Savaşı, öncülleri ve ardıllarıyla mutlaka çok ciddi bir şekilde masaya yatırılıp, uzman (yeni-yabancı) bir komisyon tarafından yeniden kaleme alınmalı!...

Koca bir İmparatorluğun tarihe gömüldüğü bu sürecin bir önemli halkası da Sarıkamış'tır!...

Sarıkamış bir faciadır!...

Önceleri, bu faciannın üstü iftihatçılar tarafından örtülmeğe çalışıldı!...

Cumhuriyet kurulduktan sonra ise, bu faciada bir balon gibi şişirilerek, Enver Paşa'nın şöhretini, kişiliğini yok etmek için bir dinamite döndürüldü!

Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze, Sarıkamış yeni yetişen nesillerin beyinlerine bir çivi gibi nakşedildi.

90.000 şehid, donarak öldüler!...

Müsebbibi: Enver!...

Evet, hepsi bul!...

Ne Genelkurmay, ne Türk Tarih Kurumu, ne de üniversitemiz bu konuda bütün gerçekleri, objektif bir şekilde detaylarıyla ortaya koyan bir çalışma, maalesef yapmadılar!...

Yapamadılar demiyorum, yapmadılar!...

Resmi anlayışın kurşun yülkü bulutları- nın ağırlıklarını hep omuzlamda (daha doğrusu koltuklarında) hissettiler.

Günah keçisi Enver edebiyatı günah

savma bábında yeteriydi!...

Sarıkamış'ı kamuoyunun gündemine getiren, devletin resmi törenleri safhasına taşıyan da ne bir üniversite, ne Türk Tarih Kurumu, ne de bir tarihçi oldu!... Dünyaaca Ühli bir kalp Damar cerrahı olan, bir Sarıkamış şehidi torunu; bedeni annesinin ak sütü ile beslenen, ruhu annesinin Sarıkamış acısıyla şekillenen Prof. Dr. Bingür Sönmez oldu!...

Her yıl Sarıkamış ta şehidlerin yattığı coğrafyayı akademiklerle, dostlarıyla yürüyerek, o faciannın acılarını ruhunda hissedilen bu şehid torunu, yıllarca topladığı belge ve bilgilerle de bu konuda en ciddi çalışmayı yaparak tarihe not düştü!

Bu kitap, 10.baskısını yaptı. **Bingür Sönmez-Reyhan Yıldız, Ateş Dönen Dünya: Sarıkamış, Boyut Yayınları.**

Okuyucularınna, tarih sevenlere, hararetle tavsiye ederim!

Bundan sonra, bu konuda akademik çalışma yapacaklara da buradan bir tavsiyede bulunacağım:

Her meslekte, meslektaşlar arasında bir rekabet vardır. Bu en fazla, akademisyenler, askerler, sanatçılar arasında görülür.

Bizim askeri tarihimizde de bu askeri rekabetin en acımasız yaşandığı dönem 1880'lerde 1925 yılları arasındır.

Genelkurmay salonlarında, **Erdimeçli Enver** alacağına **Bulgurlar da kalsın!** diye beğenen subayların seslerini gökkubbe hiçbir zaman unutmuyacaktır!...

Bu nedenle, başta Sarıkamış olmak üzere, I. Dünya savaşı sürecinde askerimizin yazdığı rapor ve hatıralara çok temkinli yaklaşılmalıdır!...